



Stefanuskerk

Protestantse Gemeenten Westerbork

Zondag 22 november 2020

Laatste zondag kerkelijk jaar

Kleur: groen

I.v.m. CORONA is er GEEN GEMEENTEZANG

Voorganger:	ds. Melle Leffers
Ambtsdragers:	Willie Rutterkamp, Aaltje Kerssies
Organist:	Geert Jan Pottjewijd
Lector:	Marjan Leffers
Koster:	Marianne van Willenswaard
Beeld/geluid:	Erik van Willenswaard
Zangers:	Dianne Seinen, Ria van Doorn, Roel Scherjon en Peter Mendelts, o.l.v. Arian van der Mark

Namen

Elke naam een belofte
Elke naam een verbondenheid
Elke naam een verhaal
Elke naam een gezicht
Elke naam een herinnering
Elke naam noemenswaardig

Marinus van den Berg

VOORBEREIDING

- **Inleidend orgelspel**
- **Welkom en mededelingen**
- **Aansteken van de tafelkaarsen**
- **Aanvangslied (zanggroep): NLB 601:1 en 2**
gemeente gaat staan
- **Moment van stilte**
- **Bemoediging en groet**
 - V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
 - G: die hemel en aarde gemaakt heeft,**
 - V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,
 - G: en niet laat varen het werk van Zijn handen.**
 - V: Vrede voor u, licht en warmte
van God onze Bondgenoot
van Jezus onze medemens
en van de Geest die ons -waar dan ook- verbindt.
 - G: Amen.** *Hierna gaat de gemeente zitten*
- **Inleidende woorden**
- **Luisteren naar Trijntje Oosterhuis NLB 962**
'Wat ik gewild heb...' (album Mensen veel geluk)
- **Gebed om ontferming,**
na elke intentie zingt de zanggroep **NLB 301k**

- **Zanggroep: NLB 657:1 en 4**

DIENST VAN HET WOORD

- **Lezing uit 1 Korinthiërs 13:1-13**

- **Zanggroep: NLB 791**

- **Overweging**

- **Luisteren naar Trijntje Oosterhuis** (album Mensen veel geluk)

Om liefde gaan wij een leven, zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel, om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.

Vogeltje van de bergen, wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven, graven diep in de nacht,
kruipen onder de hemel om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.

Mensje, één van de velen, waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene, daar snellen mijn voeten heen.

Om liefde gaan wij een leven, sterven wij dood na dood,
wagen de verste wegen om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.

Dalen van zwarte aarde, bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven om alles of niets met jou.

DIENST VAN GEDENKEN

- **De namen van wie gestorven zijn**

- **Zanggroep: NLB 199:1**
- **Een kaars voor wie niet genoemd werden**
- **Zanggroep: NLB 199:2**

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

- **Dankzegging, voorbeden, stil gebed, onze Vader**
- **Zanggroep: NLB 444:1,2 en 4**
- **Zegen, waarna zanggroep zingt** tot iedereen de kerk heeft verlaten

God zal met je meegaan als licht in je ogen,
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd,
en arm om je schouder,
als baken bij ontij en verte die wenkt,
als groet op je lippen en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.

De **diaconale collecte** is bestemd voor de eigen diaconie
De collecte voor de **kerkrentmeesters** is bedoeld om het werk in onze kerk
door te kunnen laten gaan. U vindt de bankrekeningnummers in het Kerkvenster.

Bloemen

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar
de hr. en mw. Teunissen, Wilhelminastraat 25, Westerbork.
Wie de bloemen wil bezorgen, kan ze na de dienst afhalen bij de koster.

Kerkdiensten zondag 29 november

Stefanuskerk: 10.00 uur: ds. Melle Leffers (viering Maaltijd van de Heer)
Voorhof: 10.00 uur: ds. Elly van der Meulen, Erica

Pastoraat en corona

Vanwege het coronavirus zal de predikant voorlopig enkel op verzoek pastorale

bezoeken afleggen, maar schroom niet contact met hem op te nemen.