



Stefanuskerk

Protestantse Gemeenten Westerbork

Zondag 13 september 2020

13^e van de zomer

Kleur: groen

Viering Maaltijd van de Heer

I.v.m. CORONA is er GEEN GEMEENTEZANG

Om de **Maaltijd** veilig en verantwoord te kunnen vieren, delen we geen brood, maar ouwel. Deze wordt aangereikt door de predikant, die achter een tafel staat. Vooraf reinigt hij zijn handen in een kom met water, een Bijbelse symboliek die het tot meer maakt dan alleen een corona actie. Gemeenteleden worden uitgenodigd door de koster. Zij houden bij het ontvangen van de ouwel hun handen als een 'kommetje' en dopen daarna de ouwel in een wijde lage kelk met daarin een 'bodempje' wijn. We vieren het ritueel niet op de gebruikelijke plek in de liturgie, maar bij het uitgaan van de kerk. Ondertussen wordt een (Taizé)lied gezongen dat ook buiten nog door kan klinken. Na de dienst drinken we samen koffie.

Voorganger:	ds. Melle Leffers
Ambtsdragers:	Aaltje Kerssies, Dik v.d. Klippe
Organist:	Arian van der Mark
Lector:	Elly Meijer
Koster:	Marianne van Willenswaard
Beeld/geluid:	Jan Veuger
Zangers:	Femmie van Arragon, Pieta Visscher, Jan Visscher, Peter Mendelts

VOORBEREIDING

- **Inleidend orgelspel**
- **Welkom en mededelingen**
- **Aansteken van de tafelkaarsen**
- **Aanvangslied (zanggroep): NLB 287:1,2,4**
gemeente gaat staan

- **Moment van stilte**

- **Bemoediging en groet**

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,

G: en niet laat varen het werk van Zijn handen.

V: Gij die ons hart aanziet, die onze diepten peilt,

G: blijf ons niet verborgen!

V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf,

G: Gij Heer, vergeef ons!

V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.

G: Geef ons uw genade!

V: Breng ons in het reine met U en met elkaar

Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht.

G: Amen.

Zanggroep: NLB 287:5

Hierna gaat de gemeente zitten

- **Gebed om ontferming**

Na elke intentie stemt de zanggroep in met



- **Glorialied: Zanggroep: NLB 867**

DIENST VAN HET WOORD

- **Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 5:1-19a**
- **Zanggroep: NLB 356: 1,4,6,7**
- **Evangelielezing: Lucas 17:11-19**
- **Luisteren naar CD Trijntje Oosterhuis, tekst van Augustinus hertaald door Huub Oosterhuis**

Veel te laat heb ik jou liefgekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou liefgekregen.

Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heengebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

- **Overweging**
- **Meditatief orgelspel, uitlopend op zingen van NLB 377**

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

- **Dankzegging, voorbeden, stil gebed...**
- **Het wassen van de handen**
- **Nodiging tot de Maaltijd**
- **Vredegroet**
 - V: De vrede van de Heer met u!
 - G: Ook met u zij de vrede van de Heer**
 - V: Laten wij elkaar de vrede van Christus toewensen!
(hierbij blijven we op onze plaatsen en knikken elkaar vriendelijk toe)
- **Tafelgebed: NLB 403e** (zanggroep zingt refrein)
- **Woorden bij brood en wijn**
- **Zegen, waarna wordt gezongen: NLB 117d** (Telkens herhalen)

Op uitnodiging van de koster verlaat u uw zitplaats, achterin de kerk wordt gecollecteerd en ontvangt u de hostie, u doopt die in de wijn, eet, en loopt door naar het terras. De zanggroep blijft zingen en wij neuriën mee totdat ook de zanggroep buiten is.

De **diaconale collecte** is bestemd voor **De Open Hof** in Groningen. De collecte voor de **kerkrentmeesters** is bedoeld om het werk in onze kerk door te kunnen laten gaan. U vindt de bankrekeningnummers in het Kerkvenster.

Bloemen

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. **Volkerts-Kalsbeek, Zuidbrink 60, Westerbork.**

Wie de bloemen wil bezorgen, kan ze na de dienst afhalen bij de koster.

Kerkdienst zondag 20 september (gezamenlijke startzondag)

Voorhof: 10.00 uur: ds. Melle Leffers

In verband met het inrichten van de kerkzaal en het maximum aantal bezoekers vragen we nadrukkelijk om u van te voren op te geven bij **Aleid Nijhoff**

M 06 – 20548698, via de mail aan@aanghm.nl of op de inschrijflieden die na de dienst buiten op de tafel liggen. Uiterlijk 18 september 12.00 uur.